



# Hoe de banden tussen elkaar te versterken en te onderhouden

‘Allāmah Rabī b. Hādī al-Madkhalī<sup>1</sup> {حَفِظَهُ اللهُ} <sup>2</sup>:

“

Geef elkaar de *Salām* via de telefoon en door elkaar te bezoeken, want *Ziyārāt* (bezoeken), het communiceren via de verschillende *ittiṣālāt* (communicatiemiddelen), de *Salām* (vredesgroet) en de *Kalām at-Ṭayyib* (goede woorden) zijn effectief in de zin van dat ze *Fitan* (rampspoeden) doen wegvagen, en het helen van kloven «die zijn ontstaan tussen de moslims» en het verhogen van het Woord van Allāh {تَبَارَكَ وَتَعَالَى}.

”

**Bron:** *al-Lubāb min Majmū‘ Naṣā’ih ash-Shaykh Rabī li ash-Shabāb*<sup>3</sup> | **Pagina:** 166 |  
**Auteur:** Rabī b. Hādī al-Madkhalī | **Uitgeverij:** Dār al-Mīrāth an-Nabawī

<sup>1</sup> Ondanks dat hij oorspronkelijk opgroeide als een weeskind nadat zijn vader overleed toen hijzelf maar 1,5 jaar oud was, behoort Shaykh Rabī (1351H — 1933) hedendaags tot één van de hooggeplaatsten onder de ‘*Ulamā*’ (geleerden). Hij is bekend om zijn messcherpe *Rudūd* (weerleggingen) van de *Du‘āt* (uitnodigers) naar *Ḍalālāt* (dwalingen). Gedurende hun leven, verwezen ‘*Ulamā*’ zoals Imām ibn Bāz, Imām al-Albānī, Imām al-‘Uthaymīn naar Shaykh Rabī. Er zijn in hun publicaties en die van anderen zoals Imām Muqbil, ‘Allāmah al-Luḥaydān, Shaykh al-Jāmī, ‘Allāmah Ṣāliḥ al-Fawzān genoeg lofprijzingen te vinden voor hem.

<sup>2</sup> {حَفِظَهُ اللهُ}:

Geschreven in transcriptie als {*Hafīzahullāh*}, is doorgaans een *Du‘ā* (smeekebede) die wordt geschreven of opgezegd na het noemen van de naam van een moslim. Qua betekenis, kiezen vertalers vaak voor *Moge Allāh hem beschermen*.

<sup>3</sup> Dit boek van ruim 500 pagina's is gevuld met waardevolle adviezen en antwoorden op vragen die zijn gesteld aan deze geweldige geleerde van onze tijd. De Shaykh geeft belangrijke aanbevelingen aan de jonge moslims die in het Westen wonen met betrekking tot hun religie alsook het beantwoorden van de vragen waar zij mee zitten.